

Twinningreis Marokko



Voorwoord

Het onderstaande verslag werd opgemaakt door de deelnemende leerlingen. Hierbij geven ze hun indruk over deze onvergetelijke ervaring. Deze twinningreis kaderde in een uitwisselingsproject tussen onze school en een Marokkaanse basisschool waarbij diversiteit, respect en gelijkwaardigheid de sleutelwoorden zijn. Via dit project biedt het KTA Brakel de leerlingen de kans een andere cultuur te leren kennen op een alternatieve, niet-schoolse manier.

DAG 1: 26 maart 2015

Na een korte nacht was het eindelijk tijd om onze reis aan te vatten, een moment waar we allen naar uitkeken. Met de bus vertrokken we richting Charleroi, om van daaruit het vliegtuig te nemen met als eindbestemming Fez, Marokko. Na ongeveer 2 uur en een half in de lucht gehangen te hebben en een ietwat onzachte landing, staan we met z'n allen op Marokkaanse grond. Na het afhalen van onze bagage en het inwisselen van de euro's, waren we klaar voor het avontuur. We trokken de stad in. We ontmoetten 2 sympathieke chauffeurs die ons doorheen de reis zullen transporteren en gidsen. Onze eerste halte was het Ibis Budget hotel waar we eerst nog wat bekomen van het chaotische verkeer. Als we eenmaal geïnstalleerd zijn, wordt het tijd om te vertrekken naar onze 2^e bestemming van de dag, het Institute Ouled Bihich. Een nederig schooltje op een uurtje rijden van ons hotel. We gaven een goed voorbereide presentatie over wie we zijn, waar we wonen, wat we komen doen, enz. Na onze uiteenzetting ontvingen we een heel hartelijk applaus van het publiek. Na deze lange dag is het tijd om terug te keren naar het hotel. We maakten gebruik van de tijd om even de batterijen op te laden en uit te rusten. Met knorrende buikjes vertrokken we naar de laatste bestemming van de dag, een typisch Marokkaans restaurant. Na het eten besloten we om een laatste keer terug te keren naar het hotel om een welverdiende nachtrust te nemen. We namen de woorden 'een tot nu toe geslaagd Twinningproject', niet snel in de mond, maar deze eerste dag gaf ons toch een grote voldoening.

DAG 2: 27 maart 2015

Na een lekker ontbijt in het Ibis hotel gingen we met onze minibus richting dezelfde basisschool als gisteren. Wanneer we aankwamen in de school mochten we meteen de les bijwonen met de plaatselijke leerlingen waar we een presentatie kregen van de directeur. De presentatie geeft ons een beeld over Fez a.d.h.v. een toneelstukje gespeeld door 2 kinderen. Als afsluiter zongen ze op indrukwekkende wijze het volkslied van Marokko.

Na een lange maar interessante PowerPointpresentatie, worden we in groepen van 4 verdeeld en mogen we samen met andere kindjes een plan maken over hoe hun toekomstige tuin er zal uit zien. We tekenden allerlei zaken zoals een fontein, fruitbomen en struiken. Hierna kregen we een middagmaal, aangeboden door de school. We konden kiezen uit zelfgemaakte pannenkoeken, taartjes, eieren en verschillende soorten koffiemoeken. Hierbij kregen we een fruitsap of thee aangeboden.

Na een aangename voormiddag kregen we een vrije namiddag. Terwijl sommigen op de berg zaten te genieten van het mooie uitzicht, hielden anderen zich bezig met de kindjes. We leerden hen onze namen uitspreken, namen een aantal selfies, speelden met de bal en sprongen in het springtouw. Als dank kregen we een knuffels en bloemen.

Nadat we afscheid namen van de basisschool gaan we naar een gerenommeerd plein in Fez. Daar genieten we van onze vrije tijd en het mooie weer.

DAG 3: 28 maart 2015

We vertrokken 's ochtends vanuit het hotel om de medina in Fez te bezichtigen. De tocht werd begeleid door een Marokkaanse gids die al zijn hele leven woont in Medina. We stopten eerst nabij de ingangspoort van het koninklijk paleis van Mohammed VI om vervolgens even afgezet te worden aan de ingang van de Joodse wijk, de Mellah. Hierna reden we door naar een heuvel met een adembenemend zicht over de medina.

Na deze indrukwekkende tocht rond medina reden we door naar een keramiekfabriek waar de pottenbakkers en mozaïekmakers geduldig en voorzichtig werkten aan hun sculpturen.

Na het bezoek aan de pottenbakkerij gaan we eindelijk de Medina, het oudste stadsdeel, effectief binnen. De medina van Fez maakte deel uit van UNESCO en is de oudste universiteitsstad van de wereld. Het is een drukste van jewelste om zonder kleerscheuren door de medina te wandelen. We passeerden een moskee binnenin de medina. Vervolgens is het tijd om een middagmaal te nuttigen (rond 14:00), waarna we naar de leerlooierij van Fez trekken. Hierna namen we het busje om naar een andere uitkijkplaats te gaan met uitzicht op Fez. Vervolgens reden we naar een fascinerende poort, de Blauwe Poort, dat een van de vele ingangen tot de medina is.

DAG 4: 29 maart 2015

Dit was onze laatste dag in het Ibis hotel en dus ook in Fez. Na het ontbijt controleerden we nog een laatste keer onze kamer en om 10 uur stonden we klaar om te vertrekken richting Merzouga. We moesten die dag ongeveer 500 km rijden. Deze rit duurt heel erg lang waardoor we regelmatig stopten om onze benen eens te strekken. De eerste stop was in een stadje met een mooie fontein. We konden onze ogen niet geloven als we er sneeuw zagen liggen. Als verfrissing at het merendeel een ijsje. Na een stop van een half uurtje stapten we terug de bus op om door de Midden Atlas te rijden. Deze reis bracht ons indrukwekkende en fabelachtige momenten op. We doorkruisten verschillende landschappen, zagen een prachtig skigebied, bergen en bossen. Normaal stond er nu een tripje naar Azrou, een bos waar je aapjes kan zien en ze voederen, op de planning. We bezochten het niet omdat de buschauffeur het niet zag zitten, tot onze grote spijt. Ongeveer twee uur later kwamen we aan in een hotel om te eten. Sommigen konden het niet laten om een kijkje te gaan nemen naar het grote zwembad om vervolgens een mooi kleurtje op te doen. Na ons middageten vertrokken we weer voor een lange rit. Op het moment dat we ergens langs de weg stopten, kwamen er meteen een aantal Marokkanen naar ons toegelopen om ons van cactusbladeren gemaakte kamelen te verkopen. Daarna reden we verder naar onze voorlaatste stop. We genoten van een prachtig uitzicht waar je de zon kan zien zakken. Onze laatste stop was aan een tankstation waar sommigen nog iets kochten om te eten. Na deze lange busrit kwamen we om 22 uur toe aan ons hotel. We werden verwelkomd door heerlijke thee en nootjes. Iedereen wou meteen naar zijn hotelkamer om zich te wassen en te slapen. Maar tegen alle verwachtingen in werd de planning gewijzigd. We vertrokken rond middernacht op een kamelentocht door de woestijn. Deze rit duurde een tweetal uur. Uiteindelijk kwamen we aan in het midden van de Sahara. Daar stonden enkele grote tenten waar we de nacht moesten doorbrengen. Maar eerst kregen we nog een nachtelijk menu voorgeschoteld. Met als voorgerechtje een soep met brood, hoofdgerecht heerlijke tajine en dessert een groot bord met veel fruit. We aten ons buikje rond waarna we in bed kropen om een welverdiende nachtrust tegemoet te gaan na deze lang dag.

DAG 5: 30 maart 2015

's Morgens gingen Dhr. Beckers en dhr. Vanslebrouck de zonsopgang bekijken op de hoge duinen. We ontbeten in het kamp waarna we vertrokken met de dromedaris naar het hotel. In het hotel wisten we ons en aten we. We genoten van het goede weer aan het zwembad in de woestijn waar we ontspannende spelletjes speelden. Na het avondmaal kropen we vroeg onder de wol.

DAG 6: 31 maart 2015

We stonden rond 9 uur op en aten op ons gemak een lekker ontbijtje. Omstreeks 10 uur worden we begeleid naar de jeeps. Hier begon onze tocht door de woestijn. Onze eerste stop was aan een meer met een prachtig en uniek uitzicht. We reden door naar een plek net buiten een dorp waar je vele fossielen kon vinden. De plaatselijke bevolking zocht deze om ze daarna door te kunnen verkopen aan de toeristen. Na deze korte stop zetten we onze reis verder. We kwamen na enkele minuten rijden aan in een hut dat het verblijf is van een berberfamilie. Hier werden we hartelijk verwelkomd en kregen een kopje thee en nootjes. We kregen ook een rondleiding in het huis dat voor een grote shock zorgde omdat wij zoveel luxe gewend waren en dit huisje enkel en alleen maar bestond uit basiszaken. Na een kleine 30 minuten reisden we verder door een meer zanderig gebied. Dit zorgde ervoor dat de jeep meerdere keren begon te slippen. De hevige rit maakte nog een pitstop bij een plaatselijke mijn. Hier konden we speciale stenen kopen. Deze bevatten een gekleurd binnengedeelte. Ook konden we de mijnschachten van dichtbij bekijken, alhoewel deze niet beveiligd waren. Nadat de meerderheid van de groep iets kocht, zetten we onze reis weer verder. Het duurde niet lang of we stopten alweer op een steile berg. Met in gedachte dat onze trip er bijna opzat, reden we rechtstreeks naar een klein Afrikaans dorpje. Hier zagen we een groepje afrikanen die muziek maakten met simpele instrumenten. Voor we naar het hotel terugreden, werd er nog 1 keer gestopt in een lokaal dorpje om kleine maar nodige inkopen te doen. Hierna keerden we terug naar het hotel. De meeste activiteiten werden aan het zwembad gedaan en 's avonds was er nog wat muziek in het restaurant.

DAG 7: 1 april 2015

Na een korte nacht werden we vroeg wakker. Het ontbijtbuffet stond weeral klaar en zag er lekker uit. We aten allemaal samen en daarna gingen we terug naar onze kamers. Hierna stoken we alles vlug in de valies om te vertrekken. We verzamelden allemaal naast het zwembad waar we genieten van de stralende zon. Onze valiezen werden in ons busje geladen door de buschauffeur. Nu kan de busrit beginnen van Merzouga naar Tinghir.

Na een paar uur rijden stopten we op een plaats waar er fossielen verkocht werden. Binnen konden we op een bankje gaan zitten waarna de plaatselijke bevolking verschillende tapijten voor ons uitrolden op de vloer. In de kelder verkochten ze juwelen. Niemand koopt iets omdat de prijzen uit de pan swingden.

Na een paar keer mis te rijden stopten we aan een fossielmuseum. Buiten stond een groot skelet van een dinosaurus, binnen stonden er vele kleintjes. Er was van alles te zien waaronder natuurstenen. Eens we door het museum waren gestapt, vroegen ze ons of we hun atelier wouden zien, enkele leerlingen gingen mee en de anderen bleven voor het museum wachten. Nu we er toch waren, was

het eens interessant om dat allemaal te zien. De stenen werden buiten gewassen in een soort van bad en dan te drogen gelegd. Dan werden ze door andere mensen bewerkt die in een klein kamertje zaten. Uiteindelijk gingen we terug naar het busje en vertrokken we.

Het was al 16 uur en we hadden nog geen middageten gegeten dus waren we blij toen we stopten aan een oude Joodse wijk. In de wijk aten we buiten aan een hotelletje. We kregen salade marocaine, brood, frietjes, kefta en kip. Hierna kregen we een dessert, namelijk een potje met fruit en daarover een soort van yoghurt. Dit was allemaal heel lekker!

We kropen allemaal weer het busje in en reden nu eindelijk naar het hotel. Rond 19 uur kwamen we toe. Het was een klein familiehotelletje. Het was er klein en primitief, maar de mensen waren gastvrij en het was er proper. Rond 21 uur aten we ons avondmaal, tajine met kip. Als dessert kregen we vers fruit. De hoteleigenaar stond wat later aan ons kamer en wou bij de "Fatima's" slapen, we kregen hem uiteindelijk weg en zaten daarna nog wat gezellig bij elkaar op de kamer. Daarna sliepen we op een steenhard bed



DAG 8: 2 april 2015

Vandaag gingen we de Todrakloof bezichtigen. We rijden met de bus van ons hotel in Tinghir helemaal tot de ingang van de kloof. We gaan een wandeling maken in deze kloof. Het uitzicht daar was spectaculair. De kloof zelf was gevuld met allerlei kraampjes waar de toeristen eventueel souvenirs konden kopen. Toen de wandeling was afgelopen gingen we terug naar het hotel met de bus. De eigenaar van het hotel, Mohamed, had voor ons een picknick voorzien die we aan de palmentuin nuttigden. Deze palmentuin is eveneens het volgende dat we bezocht hebben. Ook door deze tuin maakten we een wandeling. Een beetje dieper in deze tuin stonden er ezels op ons te wachten. We gingen dus verder op de rug van enkele ezels. Na deze ervaring voetbalden we nog een partijtje met de plaatselijke inwoners. Daarna gingen we terug naar het hotel om een heerlijk avondmaal te nuttigen en daarna was het tijd om te slapen.

DAG 9: 3 april 2015

Na onze 2^{de} nacht in hotel Azul, stonden we om 7 uur op. Iedereen op onze kamer ging zich douchen en daarna begonnen we onze koffers terug in te pakken. Nog even snel een ontbijt naar binnen spelen om daarna nog snel onze tanden te poetsen. Hierna brachten we de koffers naar onze bus en vertrokken we richting Aït Ben Haddou.

Vooraleer we naar Aït Ben Haddou gingen, reden we eerst even de andere kant op. Hier bekijken we de Dadesvallei op verschillende plaatsen. Daar konden we iets drinken of een souvenir kopen. Op 1 van die haltes konden we duidelijk zien waarom dit een vallei genoemd werd. We zaten namelijk op een erg hoog punt en konden dus onze afgelegde baan zien, die bestond uit steile wegen en scherpe bochten. Hierna keerden we terug en gingen we richting de volgende slaappleats, natuurlijk met de nodige tussenstops.

Onze volgende stop was de Rozenvallei. Ook al hebben we hier op het eerste zicht niet één echte roos gezien. Dit komt omdat de rozen pas later op jaar bloeien. Daarom was het enige dat hier te bezichtigen viel een aantal struiken. We stapten een winkeltje, bekend om haar rozenwater, binnen waar we meer uitleg kregen over de fabricatie van verschillende cosmeticaproducten. Na deze rondleiding gingen we terug de bus op en zochten naar een plaats om te eten.

Om 3 uur stopten we in een klein stadje om op het terras van een restaurant een "snelle" hap te eten. We konden kiezen uit brochettes of een omelet. Bijna iedereen koos voor de omelet, omdat het zo lang geleden was dat we nog iets anders hadden gegeten dan kip met rijst. Het hoofdgerecht bleef lang op zich wachten. Hierdoor besloten sommigen om het stadje te verkennen, waar we drinkwater en enkele snacks konden kopen in een plaatselijk winkeltje. Toen we toch eindelijk (na een kleine 2 uur) ons eten kregen, was het niet zoals verwacht. De 'omeletteberbère' viel bij de meeste mensen niet echt in de smaak, maar we hadden erge honger dus uiteindelijk werd toch bijna alles opgegeten. Als dessert kregen we nog enkele stukjes geitenkaas aangeboden. Hierna vervolgden we onze reis.

Na een klein halfuurtje op de bus kwamen aan op onze volgende stop. Helaas waren we net te laat om een rondleiding te krijgen. Daarom besloten we wat rond te wandelen in de kleine medina.

Na dit kort bezoek reden we verder naar het volgende hotel. We kwamen rond 8 uur aan. Na de kamers verdeeld te hebben, kregen we ons avondmaal. We kregen daar Tajine van kalkoen en rijst. Na ons avondmaal werden we vermaakt door een djembé-concert.

Na dit entertainment werd er nog even gepraat , waarna iedereen snel ging slapen. De volgende ochtend stond, voor wie mee wou, Aït-Ben Haddou op hun te wachten!

DAG 10: 4 april 2015

Op zaterdag 4 april zijn we met de bus in Marrakesh toegekomen. Na het uitladen van de koffers en het verdelen van de kamers, zijn we opnieuw vertrokken met de bus om iets te gaan eten in het stadscentrum. Na het eten zijn we naar het plein Djemaa el Fna gegaan om dit mooie en gigantische plein te bewonderen. We mochten ook enkele uren in groep het plein verkennen en proeven van het lekker vers geperste appelsiensap en de verschillende eetstandjes. Na dit alles was het alweer tijd om naar het hotel terug te keren, want de volgende dag verlieten we spijtig genoeg het mooie en zonnige Marokko.

DAG 11: 5 april 2015

Om 14u moesten we vertrekken richting luchthaven. In de voormiddag werd er nog eventjes naar het Djemaa el Fna plein gegaan om dit prachtige plein eens te bewonderen overdag. 's Middags werd er gegeten in de Mc Donalds en daarna gingen we onze koffers ophalen om naar de luchthaven te vertrekken. Onze vlucht had nog 45 minuten vertraging omdat er iemand omwel was geworden net voor het opstijgen. De piloot besliste dat die man niet meer op de vlucht mocht omdat dit te risicovol was. De bagage van die persoon moest nog uit de kofferruimte gehaald worden en vandaar liep de vertraging nog meer op. De vlucht verliep vlekkeloos en in tegenstelling tot de heenvlucht verliep de landing zeer rustig. In Zaventem werden we opgewacht door onze buschauffeur van school en reden we met z'n allen naar het KTA Brakel. Daar werd iedereen opgehaald en zo was de twinningreis naar Marokko geëindigd. Een onvergetelijke, fantastische ervaring die we ons altijd zullen blijven herinneren.

